



Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden i Bromma är unik. Den behöver värnas och skyddas. Trädgårdsstaden är en hundraårig kulturmiljö. Befintlig stadsplan är skapad utifrån en bärande idé som är ännu äldre.

Tanken med Trädgårdsstaden, hämtad från England och Tyskland i början av förra seklet, var just att byggnader och tomter skulle forma en omväxlande organisk miljö i förening med omgivande natur och parkmark. Att parkmark nu hotas är inte bara allvarligt, det är oacceptabelt. Och det handlar inte bara om parken vid Stora Mossens backe och skogen nedanför Hermelinstigen. Många andra – från början avsiktligt inplanerade – grönområden i Trädgårdsstaden hotas samtidigt av byggbolag och marknadskrafter.

Stockholms stad måste hålla emot och ta ansvar för Brommas omistliga kulturvärden. Stora Mossens backe är bara en del av ett mycket större övergripande hot mot Trädgårdsstaden. För närvarande pågår ett dussintal andra projekt i Västerled, med över 700 nya bostäder.

Det bärande argumentet mot exploateringen har Stadsbyggnadskontoret själva formulerat i en broschyr till de boende i Stora Mossen (1995). De skriver:

... Stora Mossen är i Stockholms översiktsplan redovisad som en värdefull kulturmiljö. Det innebär enligt plan- och bygglagen att förändringar av gator och byggnader skall utföras med stor hänsyn till helhetsmiljön och kulturvärdena. Det är viktigt att området bevarar sin karaktär. Byggnadernas exteriörer är väsentliga för miljön och helhetsintrycket. Förändringar skall göras med varsamhet.

Det är precis så som de boende känner och tänker.